



Derde prijs Glossyquiz 2022

ELS EN HANS MOCHTEN NAAR DARMSTADT

Mathildenhöhe

'Een reis voor twee personen naar Darmstadt, aangeboden door het Alkmaar Uitwisselings Comitee en de 8 October Vereniging', dat was vorig jaar de derde prijs van de Glossyquiz. De bijzondere trip naar onze Duitse zusterstad werd gewonnen door Leon Schouten en zijn vriendin Femke. Helaas lukte het hen niet om te gaan; die eer werd doorgegeven aan de ouders van Leon: Hans en Els Schouten. Hoe is de reis geweest?

"Op 25 juli vertrokken we met de trein naar Darmstadt", begint Els. "Bij aankomst zagen we al opvallend veel jonge mensen en levendigheid op straat; fietsers, sporters en trams die door het centrum rijden. Veel winkels worden gerund door mensen met Marokkaanse of Turkse roots. Oftewel: Darmstadt is een grote, multiculturele stad! Ondanks de drukte, straalt de stad rust uit. Zo zagen we dat er op het plein een demonstratie gaande was, gericht op vrijheid voor vrouwen in Iran. Een groep aanhangers van het Christendom stond ernaast te zingen en dansen. Dat verliep allemaal soepel naast elkaar, hoewel de politie ook aanwezig was om te handhaven wanneer dat nodig zou zijn."

"In de Tweede Wereldoorlog is deze stad enorm gebombardeerd. Alles is weer opgebouwd: je ziet hier veel rechtoe, rechtaan gebouwen", vertelt Hans verder.

"Hoewel de katholieke Sint-Lodewijkskerk er met haar indrukwekkende koepel bovenuit springt; het Pantheon in Rome diende als voorbeeld voor de bouw. Op het Luisenplein staat een grote pilaar met daarop het beeld van Ernst Ludwig. Hij was de laatste groothertog van de stad en de deelstaat Hessen. Ook hebben we de toren, het kerkje en de huizen van de kunstenaarskolonie op Mathildenhöhe mogen bewonderen, waar diverse kunstenaars aan werkten tussen 1899 en 1914. De gebouwen maken nu deel uit van het Unesco Werelderfgoed."

"Op onze derde en tevens laatste dag bezochten we het prachtige Schlossmuseum", aldus Hans. "Dit heeft al onze verwachtingen overtroffen: de gehele collectie is tentoongesteld in schitterende zalen met goede belichting en mooie vitrines. Er was onder andere een zaal ingericht met opgezette dieren en skeletten zoals in Naturalis, een zaal met oude sieraden en prachtige, eeuwenoude gebruiksvoorwerpen vanuit het vroegere leven in Darmstadt en beneden een grote collectie schilderijen. En er heerst een prettige, rustige sfeer in het museum."

"Wij voelden ons op ons gemak in deze multiculturele stad"

Els: "Tijdens de stadwandeling merkten we al snel dat Darmstadt een stad is waar je je op je gemak voelt. Darmstadt heeft een Technische Universiteit. Daarom zie je hier zoveel jonge mensen, onder wie veel studenten uit Arabische landen. Die jeugdigheid leidt ook tot moderne inzichten: overal zien we dat de stad zich richt op klimaatneutrale oplossingen. Op trams en in winkels vind je teksten die hierop wijzen."

"Ondanks het mindere weer hebben we het heerlijk gehad. Een stad die het bezoeken waard is!" besluit Els.



Sint-Lodewijkskerk



Technische Universiteit Darmstadt

